



Oostenrijkvereniging
Servus vzw

Mechelen, 2 september 2023

Beste leden,

Het is intussen weer goed twee maand geleden, het gemoedelijke Servus' Sommerfest met de Potschnbanda uit Burgenland. Enkele sfeerbeelden kan je bekijken op: <https://myalbum.com/album/zg4NRjaH6oJTyh/> of via "Media" op onze website. Met dank aan Carine Peeraer.

Ook de daguitstap naar Zeeland van zondag 27 augustus kunnen wij volop geslaagd noemen. Na de koffie, met bijzonder grote en lekkere appeltaart, ontdekten de meegereisde 45 Servusleden het idyllische vesting- en oude havenstadje Veere. Vooral de Veerse bolwerken, nog aangelegd door Napoleon, de jachthaven met zijn schilderachtige kaaien met specifiek Hollands Koningin Beatrix-bruggetje, de Schotse Huizen, uit de tijd dat Veere nog een belangrijke havenstad en stapelplaats was van Schotse wol, de Campveerse Toren, het oudste hotel van Nederland, én, niet in het minst, de aloude Onze-Lieve-Vrouwkerk of Grote Kerk en het prachtige stadhuis trokken onze bijzondere aandacht, al was het maar omdat beide laatstgenoemde monumenten gebouwd werden door het beroemde Mechelse architectengeslacht Keldermans, die ook bij ons in Mechelen bouwden en/of de plannen tekenden van de Sint Romboutskathedraal, de Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle- en de Sint Janskerk, het stadhuis en het Paleis van Margareta van Oostenrijk.

Wel spijtig dat een onweer met bijhorende plensbui uitgerekend onze boottocht op het Veerse Meer kwam verstoren, waardoor het spijtig genoeg niet mogelijk was om op het zonnedek te genieten van de natuurlijke charmes en de 17 eilandjes van deze, als deel van de Deltawerken, afgesloten zeearm. Maar binnen was het tenminste droog en ook wel best gezellig. De rest van de dag bleef het gelukkig droog en zonnig.

Na de middag ging het dan naar Middelburg. De hoofdstad van Zeeland, met zijn prachtig flamboyante laat-gotische stadhuis, eveneens gebouwd door 8 "Keldermansen", verdeeld over liefst 7 generaties. En wie heeft er in Mechelen ooit gehoord van Michiel Ywijnsz? Hij was een begenadigd Mechels beeldhouwer en vervaardigde de originele beelden van diverse graven in de voorgevel van het stadhuis.

Na een lunch kon, wie dat wilde, op eigen houtje het gezellig Middelburg intrekken. Het andere deel van de groep trok dan op verkenningstocht doorheen de stad. We wandelden van de ene schilderachtige kaai naar de andere, langs statige pakhuizen en prachtige herenhuizen, langs verdoken hofjes en sfeervolle steegjes en kwamen zo voorbij aan de abdij met zijn hoge toren "de Lange Jan", waar Middelburg ontstond en waar de stad, nét zoals in Mechelen, haar spotnaam "Maneblusserstad" (jawel) heeft aan overgehouden.

Nog snel een terrasje doen en dus iedereen blij! Vervolgens reden we in allerbeste stemming, naar het oester- en mosseldorp Yerseke. Na een korte wandeling langsheen de drie havens, waar kleurige mosselkotters en oesterboten het opnamen tegen stralend witte luxueuze jachten, besloten we deze mooie dag in het gezellig restaurant "De Sportvisser" waar we ons vooral de Yerseekse mosselen lieten smaken.

Misschien noteren jullie alvast ook al onze activiteiten voor het najaar:

Zondag 17 september: Trage wegwandeling in Buken

Langs de vaart en rustige veldwegen wandelen we met onze langjarige wandelgidsen, Magda en Fons Op de Beeck naar Buken, voorbij aan het middeleeuwse "Hof ter Loonst", een versterkte hofstede, met donjon, die omgeven is door grachten en zo goed als ongeschonden bewaard bleef. Keizer Karel verbleef hier ooit een drietal dagen, op doorreis naar Duitsland.

Vertrek om 14 uur aan het voormalige Witloofmuseum van Kampenhout, ook gekend als restaurant Veilinghof, **Leuvensesteenweg 22 in Kampenhout.**

Afstand: 9 km met half-weg-pauze.

Reisweg vanuit Mechelen: steeds de Leuvensesteenweg volgen en in Kampenhout, na de 3^e rotonde op de hoek rechts, alwaar grote parking.

Zondag 1 oktober: “Stammtisch” vanaf 14.00 u. in de kloosterzaal van O.-L.-V. v. Hanswijk.

Maaltijdsoep en/of wafels met of zonder fruit en slagroom

Zondag 12 november: “Stammtisch” vanaf 14.00 u. in de kloosterzaal van O.-L.-V. v. Hanswijk.

Erwtensoepp en/of dessert van de dag.

“Amazing Haydn 2023” - Internationale top-ensembles en solisten uit Vlaanderen, Salzburg, Wenen en Praag brengen Weense klassiek en ook de wereldberoemde “Mannheimer Schule” naar de prachtige historische Mechelse kerken!

Zoals jullie weten kunnen liefhebbers van klassieke muziek in Mechelen elk jaar op diverse zondagnamiddagen tijdens de herfst hun hartje ophalen en zich laten verwennen door heerlijke concerten met internationale top-ensembles en -solisten.

Met op het programma Haydn, Mozart, Beethoven en Schubert, maar ook een plejade aan minder gekende maar vaak verrassende componisten, tijdgenoten van voornoemde grootmeesters, wordt telkens een facet of episode uit de muziekgeschiedenis van Europa uit de tweede helft van de 18^e, begin 19^e eeuw belicht.

Wij bieden telkens een zeer toegankelijk, divers en boeiend programma, waarbij vaak ook de Oostenrijkse “Gemütlichkeit” zo eigen aan Servus, duidelijk voelbaar is. Andere troeven van “Amazing Haydn” zijn haar originaliteit en authenticiteit waardoor het festival een waar unicum is!

“Amazing Haydn” is inderdaad één van de weinige festivals in België met een duidelijke visie. Ook willen wij zoveel mogelijk mensen bij mekaar brengen en hen van de veelal lichtvoetige concerten, die vooral in de prachtige kerken van Mechelen doorgaan, laten meegenieten. Concerten dus met diepgang en met een warm hart voor ons publiek, zoals men ze nergens anders in Vlaanderen en bij uitbreiding in België zal vinden! Uitdagingen worden daarbij ook nooit uit de weg gegaan. Dat is alvast dit jaar zó voor 4 van 5 concerten. Wie heeft bv. ooit gedacht dat wij hét orkest van de wereldvermaarde “Mannheimer Schule” (Mannheimse School) bij “Amazing Haydn” zouden kunnen presenteren?

Laat ook jij je inspireren door en mix van energie, emoties en levensvreugde en laat je meevoeren in een wereld vol artistieke schoonheid!

Het kan tijdens 5 internationale topconcerten in evenveel prachtige Mechelse concertlocaties.

Raadpleeg onze bijliggende festivalfolder en oordeel zelf!

Tickets in vvk.: € 25.

Voordelige abonnementsprijs voor Servusleden: € 65 voor 3 concerten en € 85 voor 4 concerten.

Bij aankoop van een abonnement, nodigen wij u bovendien uit op het concert van zondag 24/9.

Reserveren (bij voorkeur) via mail aan haydngenootschap.servus@telenet.be of op nr. 015/33.11.03.

****** Exclusief voorbehouden voor Servus- en Haydn-clubleden ******

Wij verwelkomen u graag op 15 oktober, aansluitend op het concert, in de kloosterzaal van de Basiliek van O.L.V. van Hanswijk op een gezellig etentje met “meet & greet”, met Europese top-solisten als Kateřina Englichová en Vilém Veverka.

Menu aan € 54, incl. aperitief, aangepaste wijnen, water, koffie of thee tijdens het diner.

* Rundscarpaccio met zongedroogde tomaatjes, Parmezaanse kaas en rucola

* Rosé gebraden tussenribstuk “Archiduc” met herfstgroentjes en gebakken krielaardappeltjes
of

* Zeebaarsfilet met Dijonaise sausje, spinazie, trostomaatjes en bieslookpuree

* Dessertenbord - Koffie of thee

Inschrijven kan tot uiterlijk 1 oktober, zolang er plaats is (Opgelet: beperkt aantal plaatsen!). Gelieve ook je keuze van de hoofdschotel (vis of vlees) te vermelden bij reservatie en te bevestigen door betaling op rekening BE 36 2300 4320 0281, eveneens voor 1 oktober.

Met droefheid melden wij u het overlijden op 18 augustus van Staf Verrijdt, vader van onze bestuursleden Marc en Magda Verrijdt en van onze leden Luc en Els Verrijdt.

Met onze oprechte deelneming en veel sterkte gewenst aan de familie